

# LIMFJORDEN RUNDT...



*Melodi: Herlig er sommernatten...*

Sensommerdagen så hastigt gryr,  
vi stævner ind mod fjorden,  
agter der blinker Hals Barre fyr,  
vor kurs er sat mod vest.

Limfjorden byder velkommen til  
hver gammel, dejlig skude,  
og i Løgstør mange mødes vil,  
det bli'r en dejlig fest.

*Limfjorden Rundt er sagen,  
aldrig har man kendt magen,  
sejlene smelder, der brases rundt,  
masser af skumsprøjt, ja det er sundt.  
Og i hver havn er der hygge,  
sensommersolen gør lykke.*

*Til bølgers klukken ta'r pigen i favn  
i hver Limfjordshavn.*

Bredningen venter, vi stævner ud  
og sætter kurs mod Thisted.

Spidstegte grise er deres bud,  
sejlads gi'r appetit.

Og næste dag så mod syd det går,  
mod Struer stævnen peger,  
her lækkerier vi også får,  
der giver kolorit.

*Limfjorden Rundt er sagen...*

Struer forlades, det går mod nord,  
hvor Klosterfjorden venter,  
Limfjordens Perle har skønhed stor,  
vi glade stævner der.

Derefter Fuur's molerskrænter når  
og øen skal vi nyde,  
før sidste strækning til Skive går,  
en vinder kåres her.

*Limfjorden Rundt er sagen...*

Atter vi spredes for hver en vind  
og ud af fjorden sejler,  
turen er præget i vores sind,  
fik nye venner der.

Det gi'r os mod på til næste år  
til Limfjorden at drage,  
så i besøg af os atter får,  
vi glæder finder her.

*Limfjorden Rundt er sagen,  
aldrig har man kendt magen,  
sejlene smelder, der brases rundt,  
masser af skumsprøjt, ja det er sundt.  
Og i hver havn er der hygge,  
sensommersolen gør lykke.*

*Til bølgers klukken ta'r pigen i favn  
i hver Limfjordshavn.*

*Tekst:  
Peter Klemme*

