

WARR i London 2010

På vegne af SAS løbeklub holdet fra WARR 2010 er hermed en samlet beretning fra os der havde den store fornøjelse at løbe rundt i London med ca. 1000 andre Airline ansatte. Man har svaret på spørgsmålet: hvad **var det sjoveste ved WARR i år** eller skrevet en **kort beretning**, og her er alle input:

Jane: Det var sjovt:

1. At det lykkedes at overhale formanden på 5.km (nævner ikke at man så faldt og liggende måtte se at formanden tog føringen igen).
2. At så mange mennesker fra hele verdenen gider tage turen helt til London og løbe med. Her er plads til at vi alle kan være med og en super stemning.

Jørn: Det var sjovt:

1. At vi holdt fest på en typisk engelsk pub, hvor man IKKE solgte engelsk øl.....imponerende.
2. At man på rulletrapper i bl.a. Underground beder stående stå i højre side, selvom rulletrappen normalt kører i venstre side ligesom trafikken....

Jens Anker: En mini beretning:

Jeg synes det er rigtig godt at opleve stemningen når mere end 1000 Airline folk stiller op til løb. Jeg kan godt lide Brad's kommentar til WARR Sydney 2007 (den kan jeg godt leve højt på lidt endnu). Jeg havde en god snak med ham ved T-shirt Swap partyet. Det startede med han undrede sig over hvad SAS var for noget han havde aldrig hørt om Scandinavian Airlines System før, følgende er sakset fra hans Blog.

Hey People.

So I was in Aussie for the WARR run and survived! The World Airline Road Race is held yearly to encourage airlines from around the world to get together and run a 5 km or 10 km race along with a t-shirt swap night and a gala ball. Let's just say it was a wicked time as I expected and I look forward to doing again.

Side stories:

- 1) *I finished the race around 28:30 minutes for the 5 km and couldn't walk properly for 4 days after the race. It was quite funny, kind of looked like I fell off a horse.*
- 2) *2) During the t-shirt swap I started trash talking a Danish competitor, Jens, who I thought was 80 years old. He was telling me how he was going to run the 10 km and then run the 5 km, so of course I told him that I would beat him when he got up to my race. I think I saw him at the beginning of the race and then at the gala ball as I never could catch up to him. I found out that night that he was only double my age at 62, so I wasn't as destroyed by the loss. I believe Jens got 4 in the above 60 category for both the 10 and 5 km. I'll be ready next year.*

Det er sjovt at møde gamle venner fra dengang vi for omk. 20 år siden inviterede Air Lingus, KLM, Lufthansa, Sabena med flere til Eremitage løb Det var tider dengang vi kunne ringe til E-løbet en uge før og få de startnumre vi havde brug for, da vi var flest kunne vi fylde 2 busser fra Amager. Denne gang traf jeg gode gamle E-løbs deltagere fra Sabena, Lufthansa og KLM.

Leif (formand): En mini beretning:

WARR 2010 blev holdt i London. SAS blev repræsenteret af 12 løbere fra Danmark, og 20 fra Norge.

Vi fordelte os på diverse flyafgange. Heldigvis tog Bente, Jens-Anker, Ida og jeg af sted torsdag, for da vi endelig kom til London, var vores bagage ikke med. Vi fik lavet rapport og bagagen ville blive bragt ud – formentlig fredag. Det var egentlig ikke så dårligt at være uden bagage, da vi havde en del tog skift og trapper op og ned. Allan og Michael boede også på vores hotel så vi besluttede at gå samlet ud at spise. Det tog os ikke lang tid at få ”pakke ud” og blive klar til Indisk middag.

Fredag startede med at kontakte SAS, der heldigvis kunne oplyse at bagagen var kommet torsdag aften og var blevet overgivet til kureren. Efter morgenmaden tog vi ind til byen, men måtte jo retur for at hente T-shirts mm. Som vi skulle bruge til aftenens arrangement. Efter 24timer nåede bagagen frem!! Godt vi var taget af sted i god tid, ellers havde vi ikke haft vores løbe tøj og sko!!

Aftenens arrangement T-shirt Party blev holdt i Leadenhall Market. Stor tak til Michael der havde skaffet trøjer plus diverse ting, så vi fik byttet rigtigt meget med de andre Airlines. Af danskere manglede vi desværre Jane og Eva. Vi hyggede os rigtigt i gaden – det blev lidt sent inden vi nået tilbage til hotellet.

Lørdag mødtes vi alle med højt humør. fik sat SAS flaget og Dannebrog op. Kl. 1100 gik starten på 10km, ruten var lagt rundt om havnen som skulle løbes 2 gange. Kl 1230 var det så tid til 5km, efter løbet blev der taget foto af os alle sammen med de norske løbere. Vi blev enige om at det var tid til en kold øl. Derefter var det tid at slappe af på hotellet og lade fødderne hvile. Vi skulle jo gerne ud og danse senere på aften. Festen startede Kl. 1830 hvor vi fik en velkomstdrink, vi blev meget skuffet for der var ikke meget gallermiddag over dette. Stående buffet gjorde at vi havde svært ved at samles, men vi kom jo også for at hente eventuelle pokaler, Ida fik 1. plads både på 10 km og 5 km, Kenneth fik en 1. plads på 10 km og 3. plads på 5 km. Bente løb med en 3. plads på 5 km. Flot at så få kunne få så meget! Vi fik en rigtig hyggelig aften ud af det. Fik talt med Nordmændene og de af gengangere vi kendte. Jeg glæder mig til næste år, så bliver WARR holdt i Grapevine Texas USA.

Ida (Fru formand): Det var rigtigt sjovt:

1. At formanden måtte aflyse ”løb med formanden” 2 gange, fordi hans løbesko lå i den bagage der ikke var nået frem. Det skabte stor ståhej omkring løbeturen torsdag aften.

Erik: En mini-mini beretning:

Jeg syntes sammenholdet ved løbet var godt, at vi havde SAS fanen med hvor alle blev fotograferet. Aften var hyggeligt og alle fik talt sammen i Baren. En rigtig god tur og godt humør. Tak for 2 gode dage.

Kenneth: Det var rigtigt sjovt:

1. At hr. og fru formand lukkede op for posen og hældte T-shirt fra div. Danske motions løb ud under T-Shirt bytteriet fredag aften.
2. At jeg fik et skulder skub ved præmie uddelingen for 5 km af ham som blev nr. 2 sammen med beskeden om at nu var vi "even". Han blev 3 på 10 km hvor jeg blev 2 og så byttede vi pladser på 5'eren. Ved ikke hvor skægt andre syn's det er; men jeg morede mig og håber han dukker op til ASCA.

Bente og Jens Anker: Det var rigtigt sjovt:

1. At Ingen bagage var med til London for Ida, Leif, Jens og Bente – det gav Allan og Brænde mulighed for at **drille** os en hel del (i 2007 var det de 2 som ingen bagage fik med til Sydney).
2. At jeg (Bente) var registreret som **non airline**.; men fik en 3. præmie for kvinder over 55 år 10km for **airline** ansat.

Michael: mini beretning:

Fredag d.24/09 stod vi (Allan og jeg) op kl. 06:00, nej Allan var frisk kl. 06:00 så han gik sig en lang tur for at se om hans ben var klar til løbet om lørdagen. Jeg selv var til Morgenmad kl. 09:00 og så op på værelset til en time mere på øjet. Vi fik aftalt med Ida og Leif at vi skulle ind og se hvor man skal have T-Shirt Party. Vi tog Undergrunden til Bank som stadion hed ja undergrunden fik vi kørt meget i. Da vi kom til Bank fandt vi Leadenhall Market hvor vi skulle lave et Swap Shirts med alle de andre Airlines . Ida og Leif havde ikke fået deres kuffert endnu så de valgte at tage tilbage for at få deres kuffert med Swap Shirts. På Leadenhall Market var der fuldt med forretnings folk i meget pænt og så os fire i SAS træningstøj men vi hyggede os med lidt til halsen. Så tog Ida og Leif tilbage og de fik deres tøj og vi fik også aftalt at vi skulle mødes igen kl. 18:30 hvor det startede.

Allan og jeg tog længe ind til centrum, hvor vi gik os en lang tur rundt i London. Vi endte på en pub samt med lidt mad til maven " Fish og Chips ". Efter vi havde spist gik vi den lange tur tilbage til Leadenhall Market; men det skal siges at Allan havde stop under vejs (han skulle mange gange på W.C!!).

Vi mødte næsten alle fra SAS Danmark på Market eller Swap Party. Der var mange mennesker fra de andre Airlines og vi brugte mange timer på at bytte tøj? med de andre (Ida – Leif – Bente osv.) Stille og roligt døde det ud, Ja vi skulle løbe om lørdagen. Til sidst var vi fire tilbage Ida, Allan, Leif og Brænde. Igen tog vi undergrunden tilbage til vores hotel hvor vi sluttede af med en godnat øl.

Lørdag d.25/09 skulle løbet starte kl. 11:00. Allan var igen oppe kl. 06:00; men han blev i sengen for at se Fjernsyn idet han havde lidt ondt i foden. Jeg var til morgenmad kl. 08:30 med lidt ondt i hovedet. Vi var ved løbet kl. 10:45. Alle havde sat sig for at løbe 10 km; men Allan havde ondt i benet så han ville ikke kunneløbe/gå 5km. Brænde havde det ikke godt i hovedet så han gik ned på en 5 km. Ida og Leif fik ikke morgenmad kun lidt vand inden løbet, så de var ikke helt var på toppen (men vi hyggede os i går).

Nu er det her moralen kommer ind: Hvis man hygger sig i stedet for at går op i det med liv og sjæl så får man et godt løb - Jeg synes at alle havde et godt løb.

Efter løbet kl. ca. 14:00 var der nogle timer til vi skulle til middagen, alle var lidt trætte efter løbet samt noget sultne. Timerne op til vores store middag gik med at slappe af – spise og en lille lur. Andre var inde

i byen for at se sig omkring osv. Nå nu var den store middag lige om hjørnet. Vi kommer ind på en eksklusiv engelsk pub, hvor vi fik en velkomstdrink og en kold øl. Der var flere som kiggede sig rundt for at finde en siddeplads, hvor vi skulle sidde når vi skal spise; men-men-men der var ikke pladser til alle som ville sidde ned. Det skal siges at efter min mening var maden god lidt kold men god. Inden vi spiste var der præmieoverrækkelse – vi fik to førstepladser til Ida en anden/tredje plads til Kenneth samt en samlet 3 plads på 5 km for mænd. Ja Bente fik også en 3 plads, men jeg ved ikke hvorfor?????. Hvad nordmændene fik, fandt jeg heller ikke ud af. Så var der mad, eller jeg fik øje på Kenneth udenfor i en kø. Efter at alle havde spist, i baren, på bænken, stående eller hvor man kunne finde sig en plads, stod den på musik og hygge sammen med resten af danskerne. Vi fandt en plads ovenpå hvor vi alle kunne sidde og snakke samt hygge os sammen og det gjorde vi så til ca. kl. 01:30. Så var vi på vej hjem til hotel alle sammen, og her er det jeg vil sige med min morale at – Husk at nyde livet mens du har det: 2 første pladser til Ida, og hun løb sit års bedste 10km løb (tror jeg), selv løb jeg 5 km på 25,34 sek. Og var meget tilfreds med det, samt at jeg blev nummer 2 efter Kenneth på 5 km He he he he

Så herfra glem ikke hyggen i SAS- Klubben hvor alle kan/skal være med

Tak til alle som var med på turen for nogle gode dage i London Til vi ses Be Happy.

Denne beretning er sammenfattet af Jane Thompson.