

WARR 2011 Grapevine Texas

WARR er nu vel overstået på godt og ondt.

Det gode var i overtal – men informationen lidt mangelfuld.

Krisen kradser vist alle vegne: Der var ikke trykt arrangement program – ingen rygsæk – præmier uden gravering.

Jens og jeg ankom pga. 2½ times kø i immigration i Chicago forsinket til DFW natten mellem 7/8. sep. **MØRKT** så vi kørte forkert ud fra DFW – vi fik hjælp fra en flink mexicaner.

I dagslys går det bedre – torsdag fandt vi uden problemer Hilton hotellet – fik startnumre udleveret – mødte Ida og Leif - vi gik på bar fik fadøl - STOR cola til mig.

Fredag morgen var Kenneth også ankommet – vi skulle hente T-shirt (arr. havde dem ikke klar torsdag) vi fik dem dog først lørdag – mødtes igen med Ida og Leif – kørte down town Grapevine gik strøgtur i den hyggelige by inden vi kl. 13 skulle med veterantoget til Fort Worth.

Hyggelig tog tur med alle de andre airline deltagere.

I FW gamle bydel havde vi 2 timer efter eget valg inden tilbageturen.

Formanden gik på salon:



Formanden efter salon besøget!

En anden ser på "GAMMEL SKRAMMEL" (køber gl. lokkeand):



Lørdag aften pasta party - derefter T-shirt bytte party på Austin Reanch.

Tidlig op søndag morgen – kørte fra hotellet kl. 6 til Meadonmere Park.

10 km start kl. 7.30 flot rute i skov og med udsigt til Grapevine Lake.

5 km start kl. 9.10.

10.30 1 mile gåtur til minde om 9.11 ofrene.

13-15 grillmad i parken med præmieoverrækkelse.

Den mellemliggende tid var trættende – mange kørte og kom igen – vi havde planlagt at blive og hygge da der var levende musik men **AK** og **VE** ingen kolde **ØL** – så vi led i varmen med lunken vand.

Kenneth tog sammen med andre en dukkert i søen.

Maden var præcis og alle var godt sultne da morgen maden sikkert for mange var småt eller sprunget over.

Så snart nordmændene havde fået mad drog de til DFW for hjemturen.

Vi var 9 deltagere fra SAS: 4 NO og 5 DK

Pæn præmiehøst: i alt 7 stk.

Kunne ha været større hvis ikke Leif og Ida havde fået forbyttet deres chip – Ida blev dermed snydt for en 3. præmie på 5 km.



Herover præmiesluger: Kenneth 2 stk. + 1 stk. i holdkonkurrencen sammen med 2 nordmænd.

Efter præmieoverrækkelsen var der dans - det droppede alle fra DK – klokken var efterhånden 16-16.30 – vi var alle trætte.

Vi fik taget afsked med Ida og Leif.

Kenneth tilbragte aftenen med en ven som bor i Dallas

Jens og jeg tog til minde højtideligheden hos American Airlines en rigtig god og rørende oplevelse.

Håber at se flere af jer klubmedlemmer om 2 år i Chicago – vi dropper Kina 2012.

Jens A og Bente