

Havde læst en del positive kommentarer om Tel Aviv marathon på nettet, så allerede tilbage i februar besluttet Kenneth og jeg at det skulle prøves. Til vores held havde de også et 10km løb, så vi slap for den "store" udfordring som ingen af os alligevel var i form til.

Prøvede forgæves at lokke andre med og selvom CimberSterling flyver direkte var der ingen der bed på, så det endte med vi kun var 2 der tog derned. Ingen af os havde tidligere været i Israel, så løbet var samtidig en perfekt mulighed for at se lidt på byen og også nå et smut til Jerusalem og det døde hav.

Vi landede fredag eftermiddag og det er i Israel ensbetydende med starten på "Shabbat", jødernes ugentlige hviledag, der vist starter fredag eftermiddag. Så næsten alt går i stå og der var ingen transport var lufthavnen. Fandt heldigvis en taxa der tog os de 15km ind til byen. Livet i Tel Aviv er meget afslappet og selvom Israel er kendt for sin høje sikkerhed var det bemærkelsesværdig lidt vi mærkede til det inde i selve byen. Der var selvfølgelig checks når man ville ind i shopping centre, bus/tog stationer og lign., men det foregik altid meget roligt og det var tydeligt at det var noget man havde accepteret at leve med hernede.

Tel Aviv har vel godt og vel en lille halv million indbyggere og det er en meget multikulturel samling, som gjorde man havde lidt en følelse af at være i New York. Tel Aviv kan også prale af nogle fantastiske strande som bliver flittigt brugt af alle.

Efter et par dage i TLV gik turen videre til Jerusalem. En helt anden by og atmosfære. Man mærker straks det stærke religiøse præg byen har. Mange orthodoxe jøder og sikkerheds foranstaltninger en del højere. Mange flere soldater i bybilledet, helt modsat TLV. Fik set Old City med grædemur, Al Aqsa Mosquen osv. Desværre havde vi dårligt vejr mens vi var i Jerusalem, kulde og regn. Men det skulle dog ikke afholde os fra at hoppe på en bus ned til det døde hav en 60-70km væk. Man kan vel ikke besøge Israel uden at prøve at flyde i det døde hav vel? Det regner måske 5 dage om året her og vi havde selvfølgelig valgt en af disse dage. Vandet var nu ikke koldt, så i kom vi. Underlig fornemmelse ikke at kan synke, men bortset fra det ikke nogen større oplevelse. Udover regnen var vi også så uheldige at bussen brød sammen på vej derned og vi måtte vente over 1 time på at der kom en anden og bragte os videre.

Tilbage i TLV fik vi hentet start nr. og inspiceret start/finish området. Ellers hjem og slappe af og være klar til morgen dagens strabadser. Havde uheldigvis reddet mig (endnu) en achilles skade, så jeg var i mindre godt humør. Kenneth tudede over sit gamle dårlige knæ, så det var et par skvattede løbere der stod klar kl. 7:10 næste morgen.

Marathon løberne var blevet sendt af sted allerede 6:15 og det hele foregik under super velorganiserede forhold, rigeligt med depoter undervejs og bands der spillede musik. En hel del tilskuere, så alt i alt et flot løb som kan anbefales. Kenneth's tuderer var selvfølgelig ubegrundet og han løb i mål i 38:15. Min achilles var for ødelagt til at kunne give den gas og jeg kom igennem i 44:15. Havde ellers sat næsen op efter en tid under de 40, men det må vente til en anden god gang. Same old song..

Vi skulle hjem samme eftermiddag, så der var ikke meget tid til at hænge og se resten af løbet. Cimber flyver kl 15 og de anbefaler man møder op 3 timer før. Her var der til gengæld en del sikkerheds check og vi kom i forhør over vores stempler fra Marocco og Dubai. Men gennem check-in kom vi og der var fint med plads så no problems der.

Alt i alt en super fin tur og kan kun give TLV og løbet mine bedste anbefalinger..

Hilsen Bjarne (og Kenneth)