

Hej alle

Her kommer et lille referat fra vores Interscan tur til Norge

Flg deltog på turen Allan , Jesper, Kenneth, Ian, Kerstin, Judith, Susanne, Jimmy og Ole K

Vi mødtes i gaten alle sammen , hvor mange kendte hinanden i forvejen, snakken gik hyggeligt

Og vi kom alle med flyet kl 0830 til Oslo. hvor heldig men her skulle heldet også stoppe for nogen af os ;)))

Da vi fik vores bagage måtte vi konstatere at der var en utæthed i den ene kuffert , det viste sig ikke at være vand ,men dyrebare dråber som skulle hygges med på værelserne efter løbet.

Humøret fejlede intet hos alle ;))på nær en ;)))

Her kunne der intet gøres for at stoppe drillerierne desværre ;))))

Da vi kom fik vi 2 værelser hvor vi kunne klæde om da vi skulle køre en times tid til startpladsen

Det var en fin køre tur hvor vi blev trakteret med både drikkevarer og bagettes

Dem som ikke kendte hinanden kunne her sludre lidt sammen , dog i en lettere aroma af øl ;))))))

Der var noget løbetøj som have suget noget øl op, godt nok lidt vel tidligt synes nogle;)))

Vi ankommer i rigtig god tid til startpladsen næsten 2 timer før start ,men der er så ledes god til tid til at forrette sin nødtørft og for andre til at øl duften fra tøjet kunne lette lidt

Vi nærmer os nu start tiden kl 1400 for 10km distancen som sættes i gang med et gevær som affyres i skoven , alle kommer godt af sted og en flot tur gennem skoven, ruten er mærket med røde mærker til 10 km turen og blå til 5 km ruten som pigerne løb.

Det var nogle rigtig gode tider som vore løbere fik , dem som vel og mærke kom i mål ;)))

Desværre gik det hverken værre eller bedre end at en af vores løbere tog en lidt længere tur en der var tiltænkt

Da alle var kommet i mål , eller næsten alle , skulle mål området tages ned, kom den sidste løber fra en helt anden retning.der er nu gået 1,5 time.

Der var mange gaver som blev delt ud med gevinst på startnumrene

Turen hjem gik fantastisk med masser af drikke samt bagettes

Da vi kom hjem fik vi alle vores rum og kunne gå i bad og gøre os klar til gallamiddagen om aftenen

Vi glædede os til at hygge med nordmændene og svenskerne,(((, desværre var der ingen svenskere med til asca

Vi havde dog det held at Morten fra Norge blev og kunne være vores vært til Gallamiddagen

Vi havde en rigtig hyggelig middag ,hvor Morten delte gaver ud til vore løbere ,alt efter præstationer

Da vi var færdige med at spise mødtes vi på et værelse og hyggede os til ud på natten

Uden at gå for meget i detaljer gik meget af morskaben ud på at grine af den løber som ikke gennemførte ruten

Næste morgen spiste vi morgenmad i forskellige hold alt efter hvornår man stod op og var listet på hjemrejsen

Det var enden på en rigtig dejlig tur som endnu en gang viste at vi har mange fantastisk rare , sjove selskabelige og dejlige mennesker i vores firma