

'Hangzhou, One World One more Dream'



WARR SEP 2009

NI HAO

Afgang med LH via FRA til SHA. Bekræftede pladser derfor ingen panik og alt foregik planmæssigt og i god ro og orden. Vel ankommet til SHA tog vi taxa til Garden Avenue Hotel Shanghai. Fint hotel og i stor kontrast til gaden.

Efter at have set lidt på byen, fundet togstationen og købt billetter til Hangzhou næste dag, var vi blevet lidt støvede i halsen så vi fandt lokal kinesisk "diner" hvor vi kun kunne håbe, at vi havde peget på noget spiseligt. 3 retter og 600ml Tsingtao til dkk100. Dejligt.

Efter morgenmaden tog vi til Shanghai South Station hvor vi med det samme spottede Jet Blue Airways, Team Captain Jamie Ramirez, der slæbte rundt på 2kufferter - alene med T-shirts!! Vi fik en god sludder i ventetiden.



Pludselig blev det tid at boarde. Søde stewardesser stod i alle døråbninger. Vi kom med et hurtigtog som tog 80 minutter om at køre knap 200km. Toget viste via en tavle, at vi kørte 180km/t, temp 24gr, mv. Hvis sulten kom over dig kunne man altid gå ned i spisevognen, men når serveringen også kommer til dig så... Kogende vand til theen kunne hentes i gangene.

Vel ankommet til 5* Grand Metro Park Hotel, udover at sengen var hård, havde værelset alt hvad man kunne ønske sig. Med hjælp fra 3 mand i receptionen, prøvede vi finde WARR hotellet og alligevel lykkedes det dem at angive forkert retning. Kommunikationen er ikke den bedste på disse breddegrader, og engelsk falder ikke helt naturligt.

Fredag måtte vi jo prøve at komme lidt i form. Løbe på gaden ville være den sikre død, enten ville vi blive kørt over af cykler, knallerter, biler eller vi ville dø af smog, så vi entrede motionsrummet og startede løbebåndet. Vi måtte dog stoppe hurtigt igen, da der ingen air-con var. Vi havde forsøgt så, samvittigheden var nogenlunde i orden. Derfor gik vi "ud i verden".

Hangzhou viste sig at være en utrolig dejlig by – grundet dens dejlige sø og grønne områder. Byen har alt hvad hjertet kan begære mht til forretninger, shopping malls, markeder, restauranter, gadekøkkener og i alle prisklasser. Vi lejede cykler og kørte søen rundt. Meget smuk tur, det kræver dog et vist mod at bevæge sig ud i vrirmlen af cyklister, gående og biler. Oplevede kun 3 uheld, men mange "næsten".. Fantastisk når man tænker på at, alle de, der bevæger sig ud i vrirmlen, kører ligesom efter deres egen færdselslov.



Lørdag var dagen til registrering og T-shirt Swap Party. Vi havde ikke meget at gøre godt med, men det lykkedes os dog at komme hjem med T-shirts fra Thai, Australien, 2xJetBlue, hatte, hår dutter og en kuglepen. Anyway, det var sjovt at gense ansigter fra tidligere WARR. Flere spurgte selvfølgelig til Jens Anker + Bente og til Tom Roger.



SAS blev repræsenteret af 9 Nordmænd & 2 danskere. Heldigvis boede vi ikke på "hoved" hotellet. Det lå 17km fra centrum, kun omgivet af boliger og der var problemer med at få taxaer til og fra. Søndag måtte vi op kl. 6 da bussen skulle hente os til løbet kl. 08.00. Stor festivitas, med en masse lokale der spillede trommer og lavede et flot show, desværre lidt for tidligt efter dansk standard. Vi stod bare i kø til de 5 wc, der var sat op. Leif fik sat SAS flag og Dannebrog op og nordmændene fandt vej.



Ca. 07.50 begyndte vi så småt at bevæge os mod start, da vi opdagede at folk allerede spurtede derudaf!! Vi blev noget forundret og er BA ligedan, men vi fik ingen forklaring - så bare af sted. Vi mødte tilmed et par damer i svinget - de påstod at det kun var en prøve, og var faktisk på vej tilbage til start. Nej, sagde vi, LØB. Helt fantastisk rute og al trafik blev stoppet efterhånden som vi kom frem. Broer var der en del af og det gjorde nas for os fra det flade land. Pyha vi fik indhentet og overhalet en del af de tidligt startende. Vendte på 5 km og så retur. De lokale der skulle løbe med var ligesom væk, men befolkningen heppede i stor stil. En direkte "killer" var det at løbe udenom et tomt stadion inden målstregen viste sig. Ida kom ind på 52.16 og Leif 54,43 - Chippen viste desværre noget andet, men det skyldtes sikkert debatten fra måtten inden start. Efter 30min pause, udstyret med flag og kamera og denne gang på tid, startede vi 5km. Meget hyggeligt, mange billeder taget undervejs .



Tiden tog vi os ikke af, nød blot stemningen og den jubel Dannebrog vakte når vi kom forbi, indtil vi hørte en tilskuer sige: "That is the Swedish flag", der var vi godt nok ved at vende om og tale med store bogstaver.

Gala Middagen blev holdt i "Peoples Hall", stort sted og plads til 800. Desværre var der ingen annoncering så folk gik lidt rundt i blinde. Vi fandt sammen med nordmændene og hyggede os med dem. Få taler og - utroligt korte fra Kinas side - inden præmie overrækkelsen fandt sted. Ida blev kaldt op til 1. præmie i sin gruppe - på 10km. Til alt held havde Odd-Petter hørt efter for pludselig blev Ida kaldt op igen... 3. plads på 5km.

Norge høstede på 5 km : Tom-Roger 1. plads. Bent tog en 2. plads. Ingrid Johansen Non Airline fik 1. plads.



Buffeten var meget lækker og der var alt.. vin på bordet og vand og øl i glas .Vi måtte dog slutte festen ca.22.30 da vi havde – sagde de - tørlagt stedet. Hjemme tog vi derfor en godnat drink. Næste dag var vi ombord den direkte bus fra Hangzhou til Pudong Airport Shanghai. LH via FRA til CPH. Igen, Alt fungerede til punkt og prikke og på tid.!!

Vi kan kun anbefale Hangzhou - Glæder os allerede til London 2010.

Hilsen Ida+Leif