

TFT UDDANNELSE m/certificering

8 DAGE (2 + 2 + 2 dage)



ÅR: 2019

Kursus datoer:

TFT 1 i Hobro: 30-31 august

TFT 2 i Hobro: 5-6 oktober

TFT 3 i Hobro: kommer senere

Begynder kursus og fortsætterkursus. Følgende temaer behandles på kurserne:

Behandlingspunkter og meridianbanesystemet, smertevurdering på en 0-10 skala, hvordan anvendes TFT i hverdagen til at hjælpe dig selv og andre, lær hvordan gamle celledinder sætter sig til sygdomme, og hvordan du finder ned til årsagen, hvordan behandles fobi og angst og andre symptomer og smerter.

Du lærer om hvad der kan forhindre et godt resultat, om spørgeteknik, om "banketræet" som kan hjælpe til struktur i behandlingen, den meta-medicinske tilgang, oma.

Afsluttes med certificering.

Resultaterne skabes hurtigt, når de blokerende følelser og tanker opløses. TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks. depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på behandling med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer, der stammer fra tanker som ikke kan slippes.

Tilmelding 2095 4699 eller jarlegm@gmail.com

MODEL AF BEVIDSTHEDEN

I denne model ligger det anerkendte verdensbillede - videnskabelige og den bevidsthed, der beskæftiger sig med observerbare ting med de svar og muligheder, som det giver. I længden er det ikke en god ide at udelade det sjælelige og det underbevidste, da de bidrager til at skabe mening i de dybere sammenhænge, der styrer det fysiske. Når disse nye love tages i anvendelse, f.eks. loven om tiltrækning, så ser vi et sammenhængende billede af verden og dens love – først da giver tingene mening.

I vores samfund har det ydre betydet en ren videnskabelig udvikling, mens de andre love og regler finder vi gemt i østens filosofi og kinesisk akupunkturlære.



Hvornår stopper det? Når du opdager der er noget der hedder projektioner.

Andres projektioner virker som et slør i ens egen bevidsthed.

Din projektion virker som et slør i andres bevidsthed og de får lyst til at gøre noget bestemt.

Når man vil have sin egen dårlige skæbne bragt til udførelse, så må man finde en dumrian til at bringe den til udførelse, for de mere kloge lader sig ikke lokke.

- En person, der vil skuffes, går ud og finder en person, som vil forvente noget af andre og som stiller høje krav. Herefter kan man gå rundt og være skuffet over andre menneskers hårdhed og respektløshed.
- En person med selvmedlidenhed vil gå ud og forvente, at verden er retfærdig ud fra ens eget verdensbillede og forvente at folk tænker som de selv gør. De vil se uretfærdighed alle steder, hvor folk tænker anderledes end de selv gør. De vil synes det er synd for dem selv, når de har fået en belæring fra andre om hvordan verden er.

Underbevidsthedens styring stopper først, når mennesket ikke føler, at de er forpligtede til at reagere på hvad andres underbevidsthed giver dem lyst til.

- Nogle er redskaber for øjeblikkelige impulser, der oftest kommer fra andre mennesker
- Nogle sorterer impulser ud fra deres moralske regler
- Nogle undertrykker deres impulser
- Nogle har lyst til at slå den anden, men da de ikke ved, det kommer fra en anden, tror de det er fra dem selv. Det giver en masse selvbebrejdelser. Personen bliver ikke i stand til at forsvare sig selv.
- Nogle bruger skelneevne til at kende forskel på egen bevidsthed og andres bevidsthed, der projiceres ind i ens egen bevidsthed. Det giver beskyttelse i at blive misbrugt.

DIT NÆSTE LIV

Intet menneske har erfaringer om alting, og enhver må finde sig i at leve med sine egne begrænsninger.

Behandling af sygdomme ud fra kontakt med den åndelige verden er en form for indordning under nogen, der er klogere end en selv og som har mere overblik, end vi selv har. I processen spørges der om råd oftest hos en skytsånd, hos sjælen eller hos en ansvarlig for et bestemt område. Hvordan svaret fås kan være forskelligt i form af tanker, ord, billeder, følelser, fornemmelser - alt efter metoden, man anvender. Svaret ankommer telepatisk og må tolkes for at kunne give mening.

En vigtig forudsætning ved bevidsthedsarbejde ligger i loven om den frie vilje. Mennesker kan ubevidst for dem selv og andre have valgt en sygdom, fordi der heri kan findes et behov for en hviletilstand eller et behov for læring om andres smerte for at fremmeempatens evne. Da er det meningsløst at forsøge at hjælpe dette menneske til at undgå sin selvvalgte skæbne.

Når et menneske er blevet sygt, er det vanskeligt at vide, hvornår underbevidstheden (bogholderen) er tilfreds med lidelsens omfang. Man må gerne tilstræbe at hjælpe, for måske er personen klar, men bliver man ved uden at have vished herfor, så kan den gentagne manglende healing hænge sammen med, at personen ikke er moden endnu af skjulte årsager.

Bliver man alligevel ved med at hjælpe, kan man ubevidst for en selv og den syge komme til at skade, idet man giver energi til problemet, som derved vokser sig større. Jeg kender et eksempel, hvor hjælpere sendte lys og healing til den syge for at fjerne smerten for den syge. Derved blev hun blot endnu mere syg, fordi hun ikke kunne mærke sig selv, når hjælperen med sin egen viljes kraft ville have det til at virke. Hjælperen påtog sig den syges følelser og den syge kunne så i endnu højere grad fortsætte med at lave den fejl, som hun havde fremkaldt sygdommen. Hjælperen blev i den forbindelse selv syg, så syg, at hun ikke kunne hjælpe den anden. Da hjælperen blev gjort bevidst med om sin fejl og derefter bad kun om det bedste for den syge, så begyndte healingsprocessen for dem begge.

Underbevidstheden

Det ideelle var, om klientens underbevidsthed var i stand til at kommunikere med terapeuten. Måske gør den det allerede ved at gøre alle forsøg til skamme eller ved at fremme helbredelsen, når terapeuten påvirker.

Den der har respekt for sine medmennesker, må også respektere deres ret til at lide, hvilket er det samme som at give dem respekten og retten til at udvikle sig.

Der viser sig 3 muligheder, når hjælp ikke virker:

1. Man tager fejl om baggrunden for sygdommen
2. Der kan være etableret så store fysiske skader ved et kollaps, at det ikke står til at rette op på, selv om sygdomme nu er borte. Hvis den syge dør på dette stadium, kan det være et udtryk for, at mennesket ikke længere kan have glæde af et handicap, men det er bedst, at personen dør for at kunne modtage en ny og mere tjenlig krop.
3. Sygdommen/handicappet kan anses for nyttigt for de mål, som underbevidstheden har administreret for det nuværende liv med de udfordringer, som der er brug i læringsøjemed.

Modstand – Er folk klar til den indre verden?

Der er ikke alle, der er klar til at modtage hjælp fra en indre verden. Når du præsenterer muligheden herfor, vil personen hurtigt producere et slør (retfærdiggørelse, bortforklaring) for forståelse af det, du siger. Og der er sikkert en plan med, at personen kun skal beskæftige sig med den ydre verden. En blokering eller en umodhed i det indre kan være årsagen. Hvis mennesker for hurtigt efter at være kommet fra de indre planer, genetablerer forbindelsen for hurtigt, så vil det være vanskeligt – måske umuligt at etablere sig her med en god jordforbindelse.

En god regel er, at vi er her for at fungere her og lære af det fysiske – og forbindelsen til de indre planer kan være vigtig, men er altid sekundær.

Smerter og tidligere liv

Hvorfor er det en god ide at beskæftige sig med tidligere liv, når man nu har fysisk smerte?

Der er 2 elementer i traumeforlæsnings-processen.

1. Der sker en personlig udvikling ved at forstå årsagerne til de problemer, som man har i dag og ved at se meningen og den røde tråd i sit liv.
2. Der er nu en chance for at stoppe den videre udløsning af den samme skæbne. Der er mulighed for at udsende de nergier, der kan neutralisere det, der blev udsendt engang.

Skæbnestyringen flyttes fra det ubevidste henimod det bevidste område.

En fysisk smerte kan være opstået i forbindelse med et traume i tidligere liv. Hvis læringen og forståelsen dengang ikke viste sig for personen, så vil traumets uforløste virkninger stadig sidde i kroppen og blive ved med at dukke op i senere liv, idet traumet kun kan forløses ved at blive trigget, så man bliver klar over det eksistens. Det kan være svært at heale noget man ikke ved eksisterer.

Mange mennesker har ikke været klar til at forløse deres traumer, fordi der manglede erfaringer, før de kunne forstås og forløses. Men tiden er inde nu, hvor flere mennesker har opnået sjælsbevidsthed. De er nu moden til at forstå meningen med fortidens hændelser. Fremgangsmåden er at finde de følelsesmæssige spændinger frem, som er knyttet til historien bag sygdommen og opløse dem.

Følelseskæden betegner den række af begivenheder, som opstår i forbindelse med et traume, og dekonsekvenser der er afledt af traumet.

Teknikken er at stille spørgsmål til klienten og kunne håndtere 3 problemer:

1. at stille fornuftige spørgsmål
2. at finde frem til de relaterede erindringerne og se dem klart
3. at tolke svarene i disse erindringer.

Herudfra og i forbindelse med healingen anvendes forskellige teknikker:

1. Tilgivelse
2. Bøn
3. Karmiske bånd
4. Loven om tiltrækning – coaching
5. Healing Code
6. Omprogrammering af tankemønstre
7. Opskriften på fiasko
8. Spejling – projektion – skyggemeditation
9. Føre Væsner ind i lyset

Karmiske konflikter og problemstillinger

Her er en testliste for forskellige karmisk problemstillinger:

1. Traumeshok bearbejdning: Viden, Forståelse, Erkendelse
2. Løfter / Beslutninger er aflagt i en tidligere inkarnation, som i dag forhindrer udvikling.
3. Eksperiment slår fejl, så der opstår skader på bevidstheden.
4. Fejludviklet bevidshed skal nedbrydes af sort magi.
5. Forcing af udvikling – man tager livsløgnen fra et andet menneske.
6. Uretfærdighed kan få sjælen til at inkarnere med modstand, fremfor samarbejdsvilje.
7. Parallell-univers opstår med egne spilleregler og modvilje på Guds vilje opstår.
8. Udsættelse af udvikling, som sjælen lider under, fordi den er programmeret til oplevelsen.
9. Magtmisbrug / Slør / Sort magi.
10. Overbeskyttelse / Kontrol – tilbyder for lidt modstand eller forhindrer den nødvendige lidelse.
11. En vanskelig sjæl kan bebyrde andre sjæles og deres udvikling.
12. Besættelse/ Overskygning af andre væsner virker som forgiftning af bevidstheden.
13. Inkarnationsdybder kan være forskellige for forskellige sjæle – Nogen er kun på besøg på Jorden for at undersøge og følger ikke den almindelige udvikling.
14. Modstand imod lyset efter døden – man kan ikke gå ind i dødsprocessen og sidder fast.
15. Du går i andres fælder.

PRINCIPPER

SKÆBNELOVENS 4 PARAGRAFFER:

1. Det du sender ud i verden, vil vende tilbage til dig.
2. Det du danner et billede af i tanken, tiltrækker du.
3. Din skæbne indgår i en helhed med omgivelsernes skæbne. En tanke, der vedrører et andet menneske, går i kopi hen til denne person – det kaldes telepati.
4. Du har fri vilje med hensyn til, hvad du vil tænke og gøre. Din skæbne indgår i en helhed med omgivelsernes skæbne.

SKÆBNELOVENS MINDRE PARAGRAFFER:

5. Summen af det verden skylder dig, og de tanker din sjæl har opbevaret for dig, udgør din skæbne.
6. Du har en fri vilje og kan derfor altid træffe nye valg, der i form af handlinger og tanker, påvirkere videre skæbne.
7. Du kan således gøre noget nu, for at opnå noget – dvs. en særlig skæbne - på et senere tidspunkt. Når årsagen til nutidige handlinger ligger i fremtiden, ligner det omvendt skæbne, men er i virkeligheden blot udtryk for en forståelse for de regler, der gælder i omverdenen. *(Hvis du ønsker et andet liv i fremtiden, som også er et nu – så forandr din handling nu til det, der vil være årsag til det du ønsker i fremtiden.)*
8. Din underbevidsthed søger ved telepati at få andre til at hjælpe dig med at udløse din skæbne.
9. Summe af alt det er, at du får vanskelige forhold for at lære af dem, og du får gode forhold for at vise, om du har lært det. Den eneste dommer er: Din egen samvittighed.
10. Du har i din erindring (underbevidsthed) gemt mange tanker af den slags, som kaldes psykiske spændinger (traumeshok), og som du ikke længere synes er værd at gemme, og som kan tiltrække begivenheder, som ikke længere er nødvendige. Du har en chance for at rydde op i dem vha. meditation, healing, homøopati, kinesologi, Tankefelt Terapi, mm. Herved kan du få de såkaldt mørke sider frem i lyset, hvis du da ikke kender de mørke sider i forvejen.

1 DET DU SENDER UD I VERDEN, VIL VENDE TILBAGE TIL DIG

Loven kaldes også for loven om loven om aktion og reaktion. Den siger, at alt du sender ud skal vende tilbage, men det kan tage tid. For hvorfor give et menneske en belæring om noget, det alligevel ikke kan forstå. Det ville være det samme som at lære en gris at synge. Dette princip viser os, at karmalove er en slags spejling – og der kan ikke opstå balance mellem selvet og omverdenen, før det er sket.

Det du sender ud i dag kan blande sig med det, du har sendt ud tidligere. Eller noget du gør i dag kan opløse det, førend det vender tilbage. Man kan på en måde ophæve karma – det ville jo også være spild af energi, hvis en person skulle igennem en smerte, som han har givet en anden, hvis lektionen er lært.

På tegningen er de krumme linier karmabuer, som slår tilbage i personen i skæringspunkterne på de to udviklingslinier. Hvis udviklingen går langsomt, vil tilbageslaget ramme på det fysiske plan, men det vil ramme tilbage på følelsesniveau (A) eller på tanke niveau (B), hvis udvikling er hurtigere.

Man er ved denne paragraf ansvarlig for sine handlinger.

Det ser ud til, at tilbageslaget kommer hurtigt for mennesker, der er nået langt i deres udvikling og som er klar over spillets regler. Det skyldes, at der er mere fri vilje i deres dagligdag, så det lettere kan passes ind. Vi kalder det "intsant karma".

Vigtigt: I samtalen opstår der nemt et negativt fokus på det, der gik galt og de negative konsekvenser herved, men det er lige så vigtigt at fokusere på de positive konsekvenser af det negative. Delv om man har tilføjet andre en smerte eller et problem, så vil der alt andet lige også opstå nogle positive konsekvenser.



For eksempel kan:

- et brækket ben føre til taknemmelighed for det man før har taget for givet.
- en afhængighed kan føre til, at man har vundet stærkere evner til at kunne hjælpe andre med samme problem.
- et problem, du har fået føre til, at du finder løsningen for andre, som derved modtager hjælp på det kollektive plan.
- et had hjælpe med til en nødvendig adskilleelsesproces
- osv.

2 DET DU DANNER ET BILLEDE AF I TANKEN, TILTRÆKKER DU

Den tanke du udtrykker vil, uanset om den udtrykker frygt eller glæde, påvirke verden rundt om dig til at indrette sig således, at den svarer til tanken. Hvis en tanke fastholdes længe nok, vil den manifestere sig og blive til din virkelighed. Jo større kraft din tanke har jo hurtigere og mere effektivt kan tanken materialisere sig.

”Det du tænker har du gjort” står der i bjerprædikenen. Du sørger altså selv for med dit valg af tanker for at skabe det liv, du har fået og fremover vil få.

Man er ved denne paragraf ansvarlig for sine tanker.

Fastholden af en stærk og klar tanke kan forekomme på flere måder – også ved hjælp af frygt. En person, der frygter noget, skaber et billede af det, som ikke må ske – men netop derved nærer man med sin tanks kraft det uønskede. Og ubevidst skaber man sin egen skæbne – man tiltrækker det man ikke vil have.

Hvis man fastholder negativ tanker om andre, vil man tiltrække en negativ skæbne for netop disse personer. Hvis det ikke passer ind i deres karmiske forhold, vil energien slå tilbage i en selv, og der udvikler på lang sigt det fænomen, at man får uklare og diffuse tanker for ikke at skade andre der ikke fortjener det. Og dermed heller ikke skade sig selv og sin egen skæbne ved at skabe negativ karma.

Ligesom du kan skabe med din tanke, således kan du også aflyse eller begrænse med dine tanker. Det er muligt at neutralisere det, der vil komme tilbage ved at udsende noget, der har en modsatrettet virkning på omverdenen end det, man tidligere udsendte.

3 DIN SKÆBNE INDGÅR I EN HELHED MED OMGIVELSERNES SKÆBNE

Ved hjælp af denne paragraf er rammerne lagt for, at de to første paragrafer kan bringes til udførelse. Denne paragraf fortæller, at mennesker omkring har betydning for din skæbne og dit livsforløb. Deres livsplan vil påvirke dig, og deres handlinger vil give dig læring. Hvis det menneske mangler, som du skulle møde, så vil du få en anden skæbne end den, du var bestemt for. Ligeledes vil det du har i din livsplan kun komme til udfoldelse gennem omgivelsernes hjælp, og det sker først, når denne hjælp er mulig.

Du kan måske ubevidst have lagt en stram plan for, hvordan dit live skal foregå, hvor du næsten ingen fri vilje har, fordi den er brugt op i fortiden. Du kender det sikkert fra din egen økonomi – hvis du har købt et stort hus, som sluger en stor del af din kapital, så har du mindre frihed til at gøre andre ting. Måske har du i tidligere liv oparbejdet en følelse af ikke at fortjene frihed?

4 DU HAR FRI VILJE MED HENSYN TIL, HVAD DU VIL TÆNKE OG GØRE

Denne paragraf giver dig kontrollen over din egen skæbne. Ifølge denne paragraf har helt fri vilje, men du kan alligevel ikke komme uden om de tre første paragrafer. Men i det omfang du forstår at tage hensyn til dem, kan du få det, som du ønsker at opleve.

Hvis man forcerer en udvikling udvikler man kræfter uden at kunne styre dem og ofte kommer det ud som magtmisbrug. Man ønsker sig noget og får det for tidligt. Man opfører sig ikke anstændigt. I stedet for at det skaber lykke at få sine ønsker opfyldt, forspilder man sin chance. Det er ike kun en selv, det går ud over, man river ofte andre med sig i faldet.

Moralen er, at man skal passe på med, hvad man ønsker sig.

Et ordsprog siger: ”Når du ønsker dig noget, så får du altid det, du ønsker, men aldrig på den, du havde forestillet dig det på.

GUDS OMSORG

*Jeg bad Gud om styrke, så jeg kunne blive til noget.
Han gjorde mig svag, for at jeg kunne lære ydmygt at lyde.*

*Jeg bad om sundhed, så jeg kunne udrette store ting.
Han gjorde mit helbred svagt, for at jeg kunne gøre noget endnu bedre*

*Jeg bad om rigdom, så jeg kunne blive lykkelig.
Jeg fik fattigdom, for at jeg kunne blive vis*

*Jeg bad om magt, så jeg kunne blive vidt berømt.
Jeg fik svaghed, for at jeg kunne mærke, at jeg havde brug for Gud*

*Jeg bad om alt, for at kunne nyde livet.
Han gav mig livet, for at jeg kunne nyde alt*

*Jeg fik intet af det, jeg bad om, men alt, hvad jeg havde håbet på.
Næsten mod min vilje, besvaredes alle mine bønner.
Blandt alle mennesker, er jeg den rigest velsignede.
(Skrevet af en ukendt soldat i den amerikanske borgerkrig)*

UNIVERSETS VILJE - PERSONLIG VILJE

Når man har tilbøjelighed til at ønske sig noget eller forvente noget, så lader det sig som regel ikke gøre under de nuværende forhold – ellers havde du skabt det, du ønskede dig allerede. Man har simpelthen ikke forudsætningerne for at forestille sig de tilhørende ulemper.

Derfor må alle forudsætninger bringes i orden først – og det sker oftest i forbindelse med store udskiftninger af livsomstændighederne. Som der står i digtet – ønsker du dig magt, er du nødt til at blive magtesløs for at forstå farerne ved at misbruge magt.

Derfor er det også **forbudt at ønske noget for andre**, endda også at ønske for andre, at de skal blive raske, hvis de er syge. Ved at ønske noget for dem, vil vi også ønske konsekvenserne for dem – og måske er de ikke parat til at betale prisen, måske er de slet ikke parat til at få det opfyldt, fordi de ikke vil kunne kontrollere energien. Vi vil ved at hjælpe dem for tidligt også bringe dem i den situation, at de bliver i stand til at begå deres "fejl" i endnu større omfang, og de kan blive endnu mere syge.

Vi kan med andre ord skade andre med vores hjælp, vi vil ubevidst nære mørket i mennesker, hvis vi giver dem lyset for tidligt. Der er ikke mulighed for at vide, hvad der er udviklingsfremmende for et menneske, som man ønsker noget for. Det er altid tilladt at omgive et andet menneske med såkaldt "gode energier", så længe, man ikke bruger sin personlige velje.

Har du et stærkt ønske, så vær forsigtig, fodi det vil blive opfyldt. Det er en god ide samtidig at kombinere ethvert ønske med at bede op, det kun må manifestere sig og blive opfyldt, når det er til glæde og til det bedste for mig selv, for andre og for helheden.

Husk også at at lyse de gamle løfter, beslutninger og ønsker, som på et tidspunkt satte sig kraftige spor i din erindringf. Ellers vil de ligge i dvale indtil den dag, livsomstændighederne bliver sådan, at de kan opfyldes.

HOLD DIG TIL PLANEN ELLER

Ved hjælp af de 4 paragrafer har du selv lagt planen for dit liv. Hvis du prøver at undvige planen, så vil du opdage, at der sker noget ubehageligt – tænk bare på, hvis ikke du betaler dine afdrag og terminer på det hus, du har købt. Konsekvenserne vil helt sikkert overbevise dig om, at det er en god ide at føle planen for dit liv. De begivenheder, du kommer ud for i dag, vil give dig muligheden for de begivenheder, der skal udløses om ti år.

Han man ikke udnyttet sine muligheder ordentligt, ikke gjort sit bedste, så bliver dine frugter ikke velsmagende. De frugter som du ikke når at indkassere i dette liv, vil vise sig i næste liv eller næste....

På denne måde kan du komme bagud med dit liv og ikke når, det du skulle. Det vil igen påføre andre en ny skæbne, da du ikke er klar til det du ifølge planen skulle betyde for dem. Eller modsat, så vil andres manglende udvikling kunne føre til, at dine fremtidige muligheder falder væk, og din plan må ændres.

Når planer må ændres påføres sjælen altid en smerte, som kan føre til en form for ulykkelighed, en følelse af tab og mistede muligheder.

PROBLEMSTILLINGER

KARMISKE BÅND

Når der findes en uforløst smerte i en person, vil der altid findes et stærk bånd til den der har givet smerten, som det er umuligt at slippe fri af, med mindre man vælger at deltage i en samarbejdsproces omkring problemet.

Når blot den ene får sig frigjort af det indre bånd er begge frie. Eller den anden kan ikke længere fastholde den ene.

Selve *handlingen* ved en persons udsendelse af tanker og følelser til en anden, skaber ikke nogen forbindelse mellem dem. Der må være en *reaktion* i form af accept eller afvisning hos den person, der er genstand for disse tanker eller følelser, før den fine subjektive tråd, som danner forbindelsen mellem dem, skabes. Kun forskellighed eller manglende respons forhindrer, at der dannes en sådan forbindelse. Enhver aktion/reaktion mellem mennesker fremkalder en forbindelse gennem en "tråd" Denne tråd kan ikke fremkaldes gennem fysisk nærhed alene. Der må foreligge *aktion* og *reaktion* på det emotionelle og mentale plan, før der kan skabes et karmisk bånd. Virkningen af disse bånd af kærlighed og empati eller had og uvilje i de pågældende personers liv, betinges af følelsernes intensitet. Det fører til, at personerne liv efter liv søger hinanden. Så længe den ene part i et sådant forhold ønsker kontakt, så må den anden stå til rådighed, indtil en tilgivelsesproces kan afslutte det.

Det er vigtigt i forbindelse med frigivelse at takke den anden person for udviklingen og bede om tilgivelse for det, som er sket.

UDVIKLING AF EMPATI

Der eksisterer kun den hårde vej, der siger: "Du må ud for at opleve, hvordan det er at være den, det går ud over."

Glæde og trivsel giver ikke den samme udvikling som sorg og ydmygelse. Kun smerten kan udvikle evnen til indlevelse i andre menneskers problemer. Når man har oplevet den samme smerte som en anden person, er det oplevelser, som genmmes i sjælen inkarnation efter inkarnation. Oplevelserne huskes og kan genkendes i andre mennesker, som man således hurtigt har forståelse for.

Så længe to mennesker er ukærlige over fr hinanden vil det knytte dem sammen liv efter liv, indtil lektien er lært. Herefter bidrager de ikke i væsentlig grad til hinandens udvikling. Deer ikke længere nødt til at følges ad, med mindre en større kærlighed gør, at de ønsker det.

Når vi ikke er så lærenemme som godt ville være, vil der komme belæringer om det samme tema igen og igen. F.eks vil retfærdighed være et tema, der kan gentage sig i 100.000'er af år. Hvis vi har oplevet en uretfærdighed i et liv, noget vi synes er uretfærdigt, kan vi godt ubevidst have skabt situationen selv. Når vi rammes af skæneloven, vil vi opfatte reaktionen som uretfærdighed – vi giver noget andet skylden. Vi lærer med andre ord ikke af hændelsen, der kunne have skabt balance i vores liv. Tværtimod reagerer vi modsat og bliver endnu mere bitre på livet og ser endnu uretfærdigheder alle steder.

Vi fortsætter med at gøre det vi tror er rigtigt, men det er fejl. Derved skaber vi endnu mere af det samme og synes verden er endnu mere uretfærdig.

Når vi accepterer loven om tiltrækning, så accepterer vi, at omverdenen spejler det, som vi selv gør ved den. Så kan vi ved hjælp af paragraf 1 ændre vores liv, vi kan begynde at give andre det, vi gerne selv vil have.

I filmen "Giv det videre" fortælles der om et princip, der kan forandre hele verden. En dreng får ideen, at du kan hjælpe et menneske med noget, det det ikke selv kan finde ud og d'gøre det for dem, som er afgørende for, at de kan komme videre. Hvis de motager gaven, så forpligter man sig til at hjælpe 3 andre på samme måde, osv.

Ofte går det ud på at lære, at vi må være mod andre, som vi gerne vil have, de er imod os.

LØFTER OG BESLUTNINGER

Et løfte, vi har givet til os selv eller til andre i fortiden gælder stadig, indtil det aflyses. Sådanne løfter må respekteres da vores frie vilje også har lov til at sige fra. Vi har alle indgået masser af samarbejds- aftaler og andre løfter, også i dette liv, og de huskes inden i os og er med til, at vi mødes igen og igen.

Løfterne afgives som regel efter traumeshok, for at beskytte sig selv og/eller andre. Man undgår således, at fejlen gentager sig.

Eks. Efter oplevelse af stor uretfærdighed kan personen aflægge et løfte eller tage en beslutning om at få lov at passe sig selv uden at have noget med Gud at gøre. Kun ved en afløsning fra personens side, kan der ske en forandring i forholdet. Det der findes mellem Gud og dig, findes i dig selv.

ROLLER BYTTES OM

Når to mennesker ikke harmonerer med hinanden, og kun den ene lider under det, så er det den lidende, der ubevidst sørger for planlægningen og styringen af deres fælles skæbne. Når den dårlige samvittighed fra tidligere trigges hos den ligegyldige, så må personen reagere og stille op til et liv sammen med den lidende for kortere eller længere tid. Underbevidstheden kan tvinge personen til at blive forelsket, så der sker det, som kan udligne karmaen.

Der eksisterer således et indre bånd, som det er umuligt at slippe fri af, med mindre man vælger at deltage i en samarbejdsproces omkring problemet.

Har man gjort noget galt over for andre, så vil man få dårlig samvittighed og idømme sig selv en karma – den karma at det samme skal ske imod en selv før eller senere. Man danner sig en stærk tanke, der fortæller hvordan det forkerte blev gjort og hvordan det følelse at være den, det går ud over. Ifølge paragraf 2 vil man tiltrække det, som man tænker – så derved har man lagt en detaljeret plan for, hvordan hele spillet skal ske igen – men denne gang med ombyttede roller. Det drejer sig blot om at finde en egnet person, der kan eksekvere dommen, man har fældet over for sig selv. Ofte prøver man først med den person, som man selv gjorde til offer, men karmaen kan også afregnes over andre personer – i det store regnskab vil det give det samme.

Når man gør noget mod andre, som man ikke selv synes, der er noget galt i, men de oplever det som noget slemt. Så vil man senere blive udsat for det samme.

KLUDDER I PLANLÆGNINGEN

Kludder i planlægningen er meget almindeligt. Universelle fejl indtræffer, idet alt som planlægges kun kan forudsiges ud fra en sandsynlighed, idet den frie vilje garanterer for, at alt ikke går efter planen. Der lagt en plan for et menneskelig, for planeten, for alle væsner. Men hvis bare et sted kikser, så bliver mages sjæle berørt det. Personligt har jeg oplevet, at der ikke var lærerkræfter til rådighed, selv om det var planlagt og evnerne var givet med. Styrker, der ikke anvendes, giver ubehag som at føle sig snydt for det, som man var stillet i udsigt. Fra universets side prøver man at kompensere for de væste konsekvenser, men der vil som regel være et reparationsarbejde bagefter, der kan tage alt fra 1 år til 100.000 år. Der vil også blive stillet ekstra hjælpere til rådighed for de mennesker, der uskyldigt er blevet ramt.

Der udvikler sig efter en fejl ikke kun negative sider, jo på kort sigt – men på den længere bane vil der tilsvarende, ligesom ved UDIN'er, opstå nogle endnu stærkere evner hos personen.

REGRESSIONS FORLØB

Når en person vil forløse et traume i fortiden er det vigtigt at gå ind i oplevelsen og mærke følelserne for at få dem forløst, kun herved kan sand erkendelse opstå, så man kan udtrække den nødvendige læring i situationen, som manglede dengang, det skete. Under processen kan behandleren støtte med viden og forståelse fra karmaloven. Det er vigtigt at finde det meningsmæssige indhold i problemet bag følelserne.

Hvis ikke den fuldstændige forståelse opnås, vil følelserne kunne forstærkes og derved blive et endnu mere påtrængende problem end tidligere. Både klient og behandler må være klar for at den endelige forløsning kan foregå.

Det virker altid godt at bede om hjælp hos Kristus eller engle for at støtte processen, idet man beder om, at der kun viser sig de, som fremmer udviklingen bedst muligt. Undgå at bruge personlig vilje gennem hele processen.

SPEJLSALEN

Efter døden vil enhver sjæl få mulighed for at se sit liv gennem andres øjne. Herved vil man i erindringen gennemleve hvorledes de andre oplevede kontakten med en. Derved får man en chance for at indse sine ubevidste fejl, og samtidig mulighed for at planlægge de forløb, som kan bringe forståelsen til udførelse i det fysiske liv ved at man selv påtager den samme lidelse.

VEJLEDERE OG MENTORER ("JOBSAMTALEN")

Efter spejlsalen bearbejdes oplevelserne sammen med ens vejledere, der hjælper en til at strukturere og forstå de dybere aspekter og konsekvenser af det forrige livs gode som mindre gode hændelser. Der er også fri vilje her, og man må gerne stille betingelser og selv planlægge sit næste liv. Dog skal man til en ansættelsessamtale, der går forud for, at man begynder på et nyt job. På dette møde skal ansøgningen godkendes af "Vogterne", som alle sjæle har 2-4 af. Vogterne er garanteret for at levere energien til dit fysiske liv, de er på en måde dit forsikringselskab, der i første

omgang skal betale for de skader, som du forvolder undervejs. Paragraf 1 fortæller jo, at du selv i sidste ende kommer til at betale prisen. Men dine Vogtere vil afveje alle konsekvenserne ved din plan for hvad det betyder for andre og for dig selv. Til slut fremlægger de mellem 2-5 muligheder for jordeliv, som du kan vælge imellem og også afprøve i en "simulator". Når du har valgt vil alle vogterne nøje vurdere, om der skal lægges blokeringer ind i det fysiske legeme for at hindre magtmisbrug eller forebygge skader på dig selv eller andre. Disse arvelige egenskaber og genetiske koder har sjælen ingen kontrol over, men må finde sig i dem.

UNDERVISNING - SÅ ET FRØ OG LAD DET SPIRE – FORCERE UDVIKLING

Mange sjæle inkarnerer for at unde vise samfundet eller grupper i samfundet. I en befolkning vil der sædvanligvis være parathed til læring af nye impulser i meget forskellige grader, variende fra at være 2% moden til at være 96% moden. Det er således ikke meningen at alle skal med på en gang, men oftest er målet for en sådan inkarnation blot at påføre de motiverede og ofte mennesker en indspiration. Derefter vil de undervise de andre, når de bliver klar. Dem, der oplæres med det samme får den udviklingsmodstand, de har brug for, og de vil fremover fungere som tolke for inspirationen og nedtransformere de højere budskaber til dem, der efterhånden bliver klar.

Nogle gange bliver de inkarnerede sjæle for ambitiøse ift. befolkningen ift. at opnå deres mål og kan derved komme til at forcere udviklingen, så der kommer en boomerang effekt. Når den nye viden giver mennesker en magt, som andre ikke har, er det vigtigt at tilføje den langsomt, så forståelsen for misbrug også synliggøres for eleverne.

Ved påpasselighed forhindrer man at tage livsløgnen fra et andet menneske for tidligt, så folk bliver fri for medicin og inslæggelse.

MENNESKER DER IKKE GÅR IND I DØDEN MED DET SAMME

Nogle mennesker har svær ved at slippe jordelivet og bliver hængende i et såkladt ingenmandsland. Sjælens normale proces efter den fysiske død er at opholde sig på de æteriske planer i op til 5 dage med det formål at tilpasse "fødslen" på det åndelige plan. Tilstanden på æterplanet kan opleves af sjælen som en slags "ventesal", med en længsel, en uforløsthed og sommetider en smerte. Forskellige omstændigheder kan forsinke den normale rejse for sjælen lige fra 1 dag til tusinde år.

Har jordelivet være præget af stor materialisme med penge, magt og anden sanselig nydelse, der har medført smerte for andre, så vil de lidende menneskers råb om hjælp påvirke den "døde". En form for viljesløshed optræder efter døden. Jo mere en sjæl på Jorden har hæmmet andres frie vilje, jo mere viljesløs vil den optræde med efter døden og omvendt. Det er som om den "døde" må tilbage for at trøste de mennesker, som nu lider for den "dødes" skyld og på en måde dele deres smerte for at blive bevidstgjort om sine "fejl". Livet i denne verden er så at sige at gentage de samme situationer igen og igen og igen. Det pågældende traumechok kan forstærkes i denne proces, og det vil virke tilbage på de senere jordeliv på måde, der gør mennesket mere følsomt ift. at gøre samme fejl igen. På den måde afskrækkes mennesket til at gøre det samme igen, men vil alligevel ved loven om tiltrækning blive tiltrukket af mennesker, der begår samme fejl og vil derved få sit traume trigget og bearbejdet.

Hvorimod den "døde" med stor empati for andre vil opleve det modsatte – at skulle dele den glæde, han har skabt på Jorden. Så her ligger et princip om at få sin løn i Himlen. Man kan sige, at du ikke kan komme videre til et andet plan, fordi dine vibrationer virker som en nøgle, der låser dig selv ind det sted, hvor du er, hvor du skal være. Så hvis du udvikler dig, så dine vibrationer bliver til et finere stof, så det giver adgang til en finere bolig.

Når vi ikke har det finere mønster i os, så passer vi ikke ind på de højere niveauer, derfor må vi gentage og gentage livet med de samme problemstillinger, indtil det har slebet os til en diamant.

En stor uretfædighed eller had følelser kam udløse ønsker om hævn, som vil holde sjælen tilbage fra de højere verdener, den er simpelthen for "tung" til at kunne stige op i de højeresfærer med finere vibrationer. Igen gælder loven om tiltrækning.

Ex. 1: En Kvinde mister sin far, der begår selvmord, da hun er 3 år. Dette sker ikke som en del af sjælens aftaler, og faderen "tvinges" af omstændighederne til at leve/være død i en form for ingenmandsland for at støtte datteren energetisk med at passe på moderen. Kvinden har altid følt et særligt ansvar for moderen, der er opstået for at hun kunne være opmærksom på moderen, der jo skulle kunne klare sine opgaver ift. at tage vare på sit barn.

SLØR

Mennesker der forbliver under en styring af tungere og mørkere energier har fået blokeringer lagt ind for lyset. Også her kan der ære tale om aftaler, fordi mennesket skal gennemgå en læring om skelneevne og forståelse af slør og ondskab. Denne mulighed ligger også her på Jorden.

Når andre mennesker tilbyder hjælp til sådanne mennesker, bliver hjælpen ikke modtaget. Hvis man stadig vil hjælpe, så slipper man ondskaben løs i samfundet ved at give forbryderne fri. Disse er uden praktisk evne til at handle ud fra medfølelse, det vil således være ukærligt over for den større sammenhæng, fordi andre og uskyldige mennesker må betale prisen, og din egen energi er spildt.

I livet gælder det for alle på Jorden, at der er brug i betydeligt omfang at udvikle skelevne, således at man ikke lader udnytte af mennesker med slør og sort magi. Vi bruger ordet sort magi om mennesker, der ikke er bevidst om det, de gør, og som ikke er i stand til selv at vurdere, hvilke kræfter og formål de egentlig arbejder for. Resultatet af sorte magikers arbejde er, at der ikke opstår de forventede resultater og den forventede udvikling. Vi er blevet taget ved næsen, og vi har troet på løggen.

I den sorte magis verden er der ubevidsthed, og de egoistiske kræfter styrer uden hensyn til andre mennesker og helheden. Det er karakteristisk, at der optræder omvendtheden, dvs. det som lyset anser som forkert, opfattes som rigtigt for mørket og det som lyset ser som rigtigt opfattes som forkert af mørket. Du kan altid afsløre, om du står over for mørket, fordi du vil på et eller andet tidspunkt opleve:

1. **DU BLIVER GJORT ANSVARLIG FOR NOGET DU IKKE HAR ANSVAR FOR, SÅ DU FØLER SKYLD, DÅRLIG SAMVITTIGHED, SKAM.**
2. **DU KOMMER TIL AT OPTRÆDE I ROLLEN SOM OFFER, FORFØLGER ELLER REDNINGSMAND.**
3. **AFHÆNGIGHED.**

Mørke kræfter har deres mission, idet de underviser mennesker, der indeholder forkert udviklet bevidsthed, der udløser, at man ikke vil leve ud fra kollektive universelle principper, hvorved de ubevidst skader andre og sig selv. Ubevidste sider i os selv forstærkes og kan ikke transformeres til ny bevidsthed. Derfor må der findes et sted, som ubevidste kræfter kan synliggøres og afprogrammeres – og det er i den sorte magis verden. Ved at udleve et ubevidst aspekt sammen med andre med samme problem, opnås indsigter og erkendelse, der får personen til at forlade den gamle løgn. Man er nu klar til at gå nye veje, hvor der hersker mulighed for udvikling på en bevidst måde. Det endelige resultat af at være en del af den sorte magis skole og slørens verden er, at SKELNEEVNEN udvikles.

Vi har indtil nu beskæftiget os med tanken om, at når en anden gør ondt imod os, så er det vores egen underbevidsthed, der lokker dette menneske til det. Hvis det, der gøres kan betegnes som en forfrydelse, er det altså dybest set en selv, der er forbryderen. Hvilke straf fortjener man for det? Set gennem reinkarnationens briller, handler det jo så om en regning, men er løbet fra i et tidligere liv. Den vender nu tilbage. Vi kan reagere med hævn og gengældelse, så vil man forstærke den onde cirkel. Eller man kan reagere med medfølelse og tilgivelse, så den onde cirkel stopper. I det sidste tilfælde fritages man ikke for at regere over for uret, da man ellers tillader det onde at sprede sig. Men der kræves opdragelse og afkodning af det gamle program, som man selv har været en del af.

Om man stjæler for spændingens skyld eller for at få en ting kan begge dele være imod en jordisk lov, men skæbnelovens paragraf 1 (alt vender tilbage, loven om kation og reaktion) dømmer dig. Formålet er denne lov er at påføre den samme smerte til dig selv, som du påfører andre for at indleve sig i andres situation og lære dig medfølelse. Hvis du skulle blive fristet igen, og det ikke vækker samvittighedens stemme, så vil næste belæring sikkert blive på en måde, hvor man får kærligheden at føle. På en måde er det vigtigt at skelne mellem dem, der udviklet samvittighedens stemme og dem, der ikke har. For dem, der har en samvittighed, kan der opstå store selvbevredelser og dårlig samvittighed, der kan være værre end den ydre straf. For personen med samvittighed kan den hårdeste straf være at blive tilgivet – for den anden uden samvittighed vil straf være uforståelig, idet der ikke er bevidsthed om at have gjort noget ondt.

Dette er ikke argumenter for at afskaffe straf, men **at tænke over det ansvar man påtager sig, når man oplærer et andet menneske i medfølelse og kærlig adfærd, så medfølger også ansvaret for ikke at blive udnyttet og ikke gå i elevens fælder.**

Opgaven kan ligge i at give de bedste muligheder for erfaringsdannelse på menneskets eget niveau, samtidig med, at det ikke unødvendigt går ud over andre.

TANKEFELTET

Det er samtidigt vigtigt, at omgivelserne ophører med at lokke de mennesker, der er påvirkelige over for forbrydelse. Den enkelte kan erstatte sine egne "forbryder-tanker" med tanker om medfølelse, forståelse for andre og andre positive elementer. Dermed smitter man ikke det større tankefelt med sin egen negativitet. Vi må huske på, at det fælles menneskelige tankefelt, som vi alle er en del af, kan nære svage sjæle, så dine negative tanker, du ikke selv udfører, dem vil svage sjæle modtage via det større felt og udføre for dig. Ringen sluttet, og sus vil sikkert selv blive udsat for svage mennesker, der udfører andres negative tanker imod dig.

FÆLDER – UNDGÅ AT GÅ I ANDRES FÆLDER

Hvis du synes det er synd for nogen, så er du gået i fælden.
Hvis du bliver irriteret eller vred på nogen, så er du gået i fælden.
Hvis den anden ikke giver dig det du gerne vil ha', så er du gået i fælden.

Du hører kritik i det din partner siger til dig. Du er nødt til at forsvare dig, som du har gjort i de sidste 20 år. Du har så hårdt brug for at bevise, at du er uskyldig.

"Hvorfor har andre ikke lov at have en mening om dig?"

"Hvorfor står du her som voksen og tror, at du står til ansvar over for andre som om det var en retssal?"

FORDI DU HAR ET PROGRAM, DER SIGER AT: "JEG SKAL FORSVARE MIG SELV, JEG SKAL BEVISE, AT JEG ER USKYLDIG."
Sikkert fordi du i barndomssituationer blev anklaget for noget du ikke havde gjort.

Når det i fremtiden lykkes dig at beherske dig og gå uden om den andens fælde, så husk på , at den andens står i din fælde uden at vide det. Der skal som regel to til en tango.

Din partner har sikkert et program, der siger, at: "Andre lever ikke op til deres ansvar."

Det er din underbevidsthed, der er programmeret til at arrangere, at du oplever noget, der ligner det, du har udsat andre for. Den lokker andre til at gå i fælden. Det bedste du kan gøre er i dit stille sind at takke din underbevidsthed for belæringen og at takke den anden person for belæringen. Send en undskyldning for det du ubevidst lokker andre til og bed om tilgivelse. Hvis du i stedet sender dem i negativ tanke, så vil du igen får de samme negative tanke tilbage.

Tænk på, når du i ubetænksomhed kommer til at genere en anden, at det er den andens underbevidsthed, der tilrettelagde situationen. Det var jo ikke din hensigt at gøre skade, så du har intet at bebrejde dig selv. Hvis du alligevel berejder dig selv og føler skyld, så er du ved at skabe den tanke, der programmerer din underbevidsthed til senere at arrangere, at noget lignende sker for dig.

I stedet skal du overveje, om du kunne have undgået at gå i fælden – for du har jo ikke pligt til at hjælpe andre med at arrangere deres ubehagelige skæbne. Hvis du kan lære noget af situationen, om hvordan den andens underbevidsthed arrangerer situationen (skaktræk), så er du blevet dygtigere til at tilrettelægge dit liv. Du undgår at tage ansvar for andres følelser og reaktioner og lader dig ikke længere manipulere.

Brug din empatiske evne – få medfølelse for den anden – den følelse du mærker, er den andens virkelighed. Nu ved du hvordan han har det med sig selv og har nu en chance for at forstå ham.

For at kunne bruge din empatisk evne, må du først have ro i dig selv, så du ved, hvordan du har det.

Derefter kan du åbne op over for andres verden og så ved du, at det, der kommer ind i dig ved mødet med andre – det er ikke dit. **FØLELSEN ER DEN ANDENS VIRKELIGHED!**

Prøv at finde ud af, hvad du skal lære – og lær det!

Er det vigtigt at lade være med at gå i andres fælder? Når deres underbevidsthed beder om at blive generet, hvorfor så ikke gøre det? Vil det ikke være sand kærlighed at hjælpe dem til den skæbne, de ønsker?

Hvis du synes det er umagen værd – men hvad med resultatet af at lade stå til? Hvis du skælder en mand ud, fordi han ubevidst ønsker det – så er det jo ikke sikkert, at manden straks opdager det og optager på en positiv måde, takker dig for at du gjorde og siger tak for belæringen. Han går sandsynligvis hjem og fortæller, at han har mødt et dumt svin og skælder sine børn ud?

Så måske har du i stedet bidraget til ufordrageligheden i verden?

Og en dag kommer det tilbage til dig selv?

Og ringen er sluttet. Du bliver sur og skælder ud og får samvittighedskvaler, og får din underbevidsthed til at tilrettelægge, at der er en der stiller op for dig og må spille rollen som den, der skælder dig ud, så du kan få lov at føle hvordan det er.

Ligesom du kan finde på at lade din underbevidsthed arrangere en temmelig hård straf for en eller anden småting, så du ikke kan holde op med at bebrejde dig selv, det samme gør de fleste andre.

Offer – Forfølger spillet kører indtil du står af og ikke længere bidrager til at gå i andres **skæbne-fælder**.

Hvis du vil arbejde med sagen, kan du måske bruge disse sætninger.

"JEG LOVER MIG SELV:

- TRÆNE MIN EMPATI OG MIN SKELNEEVNE
- AT SE LIVET SOM ET SPEJL OG BRUGE ANDRE SOM SPEJL PÅ MIN EGEN UNDERBEVIDSTHED
- AT TAGE HENSYN TIL ANDRES UBEVIDSTE SIDER
- AT SE FORSTÅ ANDRES AFHÆNGIGHED AF DERES UNDERBEVIDSTHED
- AT STOPPE MED AT TÆNKE NOGET OM ANDRE, SOM IKKE ER AFTALT MED DEM PÅ FORHÅND

- AT LÆRE AF ANDRES PROVOKATIONER
 - VED AT MÆRKE MIN FØLELSE SOM DERES VIRKELIGHED
 - SÆTTE ORD PÅ MIT TANKEMØNSTER, SOM MIN UNDERBEVIDSTHED STYRER FOR MIG
- AT JEG VIL TILGIVE ANDRE, FOR DE VED IKKE HVAD DE GØR – DERES UNDERBEVIDSTHED STYRER DEM
- AT TRO PÅ, AT DET ANDRE GØR MOD MIG, DET GØR DE IMOD SIG SELV

Når du styrker den nye tanke i dig om fred og fordragelighed, vil Paragraf 2 sørge for, at din underbevidsthed arrangerer situationer, der bekræfter det, du tænker.

Vær opmærksom på dine ønsker, for de er med til at forme din fremtid. Ønsket om at kunne gøre noget om igen, som du skammer dig over, har du slet ikke brug for, når du har lært din lektie. Og hvis det gik ud over nogen, så var det jo deres egen skæbne, ligesom hvis det gik ud over dig, så var det din skæbne – den anden stillede bare op for at spejle dig.

Du kan erstatte dit ønske med et andet ønske, der er mere konstruktivt. Ønsk dig i stedet, at konsekvenserne af det, du har gjort, på længere sigt må vise sig som gode og til bedste for dig selv og andre.